

Super-kort: Hvad er ”HJERTE-VANDRING” ?



Af

Enhver vandring styrker ”det fysiske hjerte”, men en HJERTE-VANDRING er – ligesom HJERTE-BØN - ud over dette - en vandring, der vækker ”Det Åndelige Hjerte” af sin dybe ”søvn”: Det er altså ikke bare en vandring med fokus på den fysiske sundhed, eller en vandring hvor man nyder Skaberværket – **jo, det er det også** – men HJERTE-VANDRING er **først og fremmest** en vandring, der har til formål at bringe GUD tilbage i fokus.

Det Åndelige Hjerte ”sover” i de fleste menneskers bryst: Vi ”tror” en lille smule. Men helst ikke for meget. Det overlader vi til ”de hellige”. Vi kan ”bede” et Fader Vor, men så rækker det også. Trosbekendelsen ”sorterer” vi i, for der ”meget” i trosbekendelsen, vi slet ikke TROR på. Det er simpelthen for usandsynligt og uvidenskabeligt.

Det er imidlertid dét, HJERTE-VANDRING gør op med og roder bod på: De ORD til eftertanke, vi vandrer på, vækker ”Det Åndelige Hjerte”. De tekster vi hører oplæst undervejs, sætter fokus på ”den VEJ vi bør gå”, og salmerne vi synger får HJERTET til at svulme: Helligånden ”banker på”. Du skal bare ”lukke op”.

Men er HJERTE-VANDRING så ikke bare et ”nyt” ord for pilgrimsvandring? JOEH.....! Men ”forskellen” er, at pilgrimsvandring, som den i de fleste tilfælde vandres i dagens Danmark, som oftest er meget berøringsangst overfor **Kristendommen, som den ER**. Moderne pilgrimsvandring ”tilbyder” i ni ud af ti tilfælde kun på Kristendom-Light, hvilket desværre blot er humanisme med et tyndt drys ”kristendom” på ”ydresiden”. Men...**det er da helt OK, hvis** man er bange for ”at skræmme almindelige mennesker væk”. Resultater er dog, at man som oftest ”fortynder snapsen” så meget, at ingen ”bliver berusede”.

Målet med **enhver** HJERTE-VANDRING er derimod, at vække Det Åndelige Hjerte af dets dybe ”søvn”, og beruse det med **Kristendommen, som den er**, så Den Apostolske Trosbekendelse ved vandringens afslutning uden kvababelser kan reciteres **igen** i fuld TRO og overbevisning.

Kom derfor med på HJERTE-VANDRING: Helligånden vandrer ”forrest”, og Helligånden leder os til MÅLET, hvor vi ”lysvågne” og glade gemmer ORDET i vort HJERTE. **Luk. 2,19 og 2,51**

